



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
«Ο ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ»
<http://www.syllogosmakrygiannis.gr>
[e-mail: syllogosmakrygiannis@gmail.com](mailto:syllogosmakrygiannis@gmail.com)

Δάφνη, 26 Ιανουαρίου 2024

Αριθμ. Πρωτ.: 12/2023-2024

Προς: Μέλη μας

Ζωοδόχου Πηγής και Καβάλας
Δάφνη Τ.Κ. 17234
Πληρ.: Τάκης Ρουμπής 6977 393115
[e-mail: takisroumpis@yahoo.gr](mailto:takisroumpis@yahoo.gr)

Θεατρική παράσταση



Την **Κυριακή 11 Φεβρουαρίου και ώρα 11.15**, στο **Θέατρο «ΚΙΒΩΤΟΣ»**, Πειραιώς 115, Αθήνα, τα παιδιά των εκπαιδευτικών, μελών του συλλόγου, μπορούν να παρακολουθήσουν **δωρεάν** τη θεατρική παράσταση «**Το μαγικό κλειδί**» -από ένα υπέροχο παραμύθι της ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ ΔΕΛΤΑ- σε σκηνοθεσία **των Χρ. Κουλουμπή & Κ. Ρουγγέρη**.

Λίγα λόγια για το έργο...

Ήταν μια φορά ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα που ζούσαν σ' ένα μεγάλο νησί. Το νησί αυτό δεν ήταν πολύ πλούσιο, όμως αυτός που κυβερνούσε ήταν άξιος.

Όλα τα καλά τα είχε ο βασιλιάς, την αγάπη του λαού, τα πλούτη που δίνει η εργασία και μια πολύ καλή βασίλισσα. Όταν μάλιστα απόκτησαν και ένα κοριτσάκι, η ευτυχία τους μεγάλωσε ακόμα πιο πολύ.

Στη βάφτιση κάλεσε όλο το λαό του και έγινε μεγάλο γλέντι. Την ώρα που όλοι γλεντούσαν, οι νεράιδες του νησιού ήρθαν πάνω από την κούνια του μωρού για να του δώσουν ευχές.

Η πρώτη του έδωσε ομορφιά, χάρη και ωραία φωνή.

Η δεύτερη του έδωσε εξυπνάδα.

Η τρίτη όμως, δεν έδωσε τίποτα απ' όλα αυτά, έσκυψε μόνο στο προσκεφάλι του μωρού και του ψιθύρισε.

-Είμαι η Μοίρα. Εγώ δε θα σου δώσω μία ευχή όπως έκαναν οι άλλες. Εγώ θα σε προστατέψω από την ίδια τη ζωή σου, μικρή μου. Θα 'θελα να μη λυπηθείς και να μην κλάψεις ποτέ!

Χτύπησε ύστερα με το μαγικό της ραβδάκι ελαφρά τη βασιλοπούλα στο στήθος, της πήρε την καρδιά, την έκλεισε σ' ένα χρυσό κουτάκι και χάθηκε μέσα στη νύχτα χωρίς να μπορέσει κανείς να τη σταματήσει.

Τρομαγμένοι έτρεξαν ο βασιλιάς και η βασίλισσα στην κούνια του μωρού να δουν αν ζούσε το παιδί.

-Τώρα, χωρίς καρδιά, πώς θα μας αγαπήσει; ρώτησε η βασίλισσα.

-Χωρίς καρδιά πώς θα κυβερνήσει; είπε ο βασιλιάς.

Ήταν τόση η λύπη τους που άρχισαν να κλαίνε απελπισμένοι. Τότε... από μακριά είδαν τη Ζωή να έρχεται.

-Ξεχάσαμε τη Ζωή! Αυτή ίσως μας σώσει! είπε η βασίλισσα.

-Κυρά Ζωή, σε παρακαλώ, είσαι η τελευταία. Μπορείς να ξαναδώσεις στην κόρη μας τη καρδιά της; ρώτησε ο βασιλιάς.

-Δεν γίνεται, απάντησε η Ζωή. Η Μοίρα είναι ισχυρότερη από μένα. Η Μοίρα ορίζει τη ζωή. Το μόνο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να σας δώσω αυτό. Έβγαλε από το κόρφο της μία αλυσίδα που στην άκρη είχε ένα χρυσό κλειδάκι.

-Αν ποτέ θελήσει η ίδια η βασιλοπούλα να αποκτήσει πάλι την καρδιά της, τότε μ' αυτό το κλειδάκι...

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν συμμετοχή, μέχρι και την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου (σχολείο, αριθμός παιδιών και συνοδών), στο e-mail: takisroumpis@yahoo.gr (τηλ.: 6977 393115)

**Τιμή εισιτηρίου για τις/τους συνοδούς 10€
(εφόσον επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση)**

Παραλαβή εισιτηρίων στην είσοδο του θεάτρου

Ώρα προσέλευσης 10.45 – Διάρκεια παράστασης: 100'

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τάκης Ρουμπής



Η Γ. Γραμματέας

Ελισάβετ Σπυριδάκη