



Δήλωση των εκπροσώπων των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΣΕΩΝ –ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΟΕ

Σταύρου Καλλώνη και Αιμιλίας Τσαγκαράτου

Να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός των αναπληρωτών !

Η απουσία μόνιμων διορισμών για 7η συνεχόμενη χρονιά και η κάλυψη των αναγκών από ελαστικά εργαζόμενους εκπαιδευτικούς διογκώνει διαρκώς τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων και στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, και ταυτόχρονα διαμορφώνει ένα ρευστό περιβάλλον που αφορά το σύνολο των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

Στο σχολείο της αγοράς, της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, χιλιάδες αναπληρωτές αναγκάζονται κάθε χρόνο να αναζητούν το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία μέσα από έναν μακρύ αγώνα. Αγώνα για τις αιτήσεις, αγώνα να πληρωθούν κανονικά, αγώνα για να πάρουν τα ψίχουλα από το επίδομα της ανεργίας. Αγώνα και αβεβαιότητα για τον τρόπο πρόσληψης και τον τόπο.

Ο κατακερματισμός των εργασιακών σχέσεων και η παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών αποτελούν συστατικό στοιχείο του “Νέου Σχολείου”. Έτσι, για ακόμη μία φορά το Υπουργείο, τρεις μέρες πριν ανοίξουν τα σχολεία, ακολουθώντας τη προσφιλή τακτική των σύντομων και πρόχειρων διαδικασιών με σωρεία αυθαιρεσιών, με εγκύκλιο που εξέδωσε, προχωρά στην τοποθέτηση των συναδέλφων μέσα από τη διάκριση μεταξύ προσλήψεων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ, καταστρατηγώντας τη σειρά της προϋπηρεσίας ως προς το δικαίωμα επιλογής σχολείων, αφού όσοι έχουν προσληφθεί με συμβάσεις ΕΣΠΑ δεν δικαιούνται να επιλέξουν ολιγοθέσια σχολεία και το αντίστροφο. Το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και με τα νηπιαγωγεία, αφού οι αναπληρωτές ΕΣΠΑ σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου προβλέπονται για τα τμήματα που έχουν προνήπια, και οι υπόλοιποι για τα άλλα!

Θεωρούμε ότι το υπουργείο παιδείας, εμπαιξεί χιλιάδες αναπληρωτές, θεωρώντας τους εργαζόμενους δεύτερης κατηγορίας. Κατακερματίζει τις εργασιακές σχέσεις δημιουργώντας εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων. Για αυτό επαναλαμβάνουμε το αίτημα για προσλήψεις των αναπληρωτών από τον κρατικό προϋπολογισμό σε μία φάση.

Τα προβλήματα των συναδέλφων αναπληρωτών, αποτελούν προβλήματα όλου του κλάδου, όλων των εργαζόμενων που οι ελαστικές σχέσεις εργασίας δημιουργούν.

Το υπουργείο παιδείας και τα υπηρεσιακά συμβούλια πρέπει άμεσα να λύσουν το πρόβλημα που οι πολιτικές τους επιλογές έχουν δημιουργήσει.