

## **ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ ΚΟΥΒΑΛΩΝΤΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ**

Σε συνέντευξή του την Κυριακή 11 Οκτώβρη ο **Υπουργός Παιδείας κος Φίλης** ανακοίνωσε την έναρξη «**δημόσιου διαλόγου**» για την Παιδεία, που θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2016. Στόχος της κυβέρνησης η κατάθεση δύο νομοσχεδίων για την παιδεία, με επίκεντρο τα «**σχολεία και τη διδακτική διαδικασία**».

**Το Υπουργείο Παιδείας** έχει ήδη δώσει δείγματα γραφής αυτού του «**διαλόγου**». Στις κινητοποίησεις των εκπαιδευτικών του τελευταίου διαστήματος με αφορμή τα εκρηκτικά προβλήματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση, είτε τα σωματεία έβρισκαν τις **πόρτες κλειστές** είτε έπαιρναν την απάντηση «**δεν έχουμε περιθώρια, πρέπει να κινηθούμε με βάση τους στόχους της δημοσιονομικής προσαρμογής**», «**ο λαός μας ψήφισε για το πρόγραμμά μας**», με άλλα λόγια οι διεκδικήσεις σας δεν έχουν νόημα, εμείς θα ακολουθήσουμε τη μνημονιακή μας πολιτική.

Για το «**διάλογο**» που προαναγγέλλει σχετικά με τις αλλαγές στην εκπαίδευση, το παιχνίδι είναι ήδη στημένο και αυτό γιατί το τρίτο μνημόνιο προβλέπει όλο το πλαίσιο της αναδιάρθρωσης που θα γίνει σε αυτή, με βασικό οδηγό τις κατευθύνσεις της ΕΕ και την **εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ**. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω ήδη προβλέπονται η μείωση του κόστους της εκπαίδευσης, η αξιολόγηση όλων των παραγόντων της σε σύνδεση με τις επιδόσεις και την αποτελεσματικότητα, η επιχειρηματικότητα, η μαθητεία για τους σπουδαστές και τους απόφοιτους της τεχνολογικής εκπαίδευσης.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με το νέο μισθολόγιο και την κινητικότητα στο δημόσιο προετοιμάζουν ένα τοπίο συνολικής αναδιάρθρωσης στην εκπαίδευση, **διάλυσης της δημόσιας παιδείας και σκληρού εργασιακού τοπίου για τους εργαζόμενους σε αυτή**.

Ταυτόχρονα η ανακοίνωση για την κατάθεση των τελικών νομοσχεδίων την άνοιξη συμπίπτει – όχι συμπτωματικά – με τη μνημονιακή δέσμευση **για επικαιροποίηση της έκθεσης του ΟΟΣΑ του 2011 τον Απρίλιο του 2016** με συνολική επανεξέταση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος, με «**εξορθολογισμό**» της λειτουργίας του **«Νέου Σχολείου»** και **«ευθυγράμμιση αριθμού διδακτικών ωρών ανά μέλος**

**προσωπικού και αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικός σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ».**

Οι δηλώσεις για «**αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με βάση την εθελοντική εργασία στην πρόσθετη διδακτική στήριξη**», ότι «**το ωράριο των εκπαιδευτικών είναι και αυτό θέμα του διαλόγου**» δίνουν με σαφήνεια το στίγμα: το δημόσιο σχολείο θα λειτουργεί με απλήρωτη δουλειά των εκπαιδευτικών και με εντατικοποίησή τους, αφού δεν προβλέπονται **διορισμοί** για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων. Η απάντησή του σε ερώτηση για τις προσλήψεις και την κάλυψη των κενών ήταν αποκαλυπτική για την λειτουργία των σχολείων με μόνιμα κενά μια που η κυβέρνηση «**θα σχεδιάσει πρόγραμμα σταδιακών προσλήψεων σε συνάρτηση με την πορεία της οικονομίας και των δημοσιονομικών μεγεθών**» δηλαδή αν το επιτρέψουν μνημόνια τρόικα και καπιταλιστική ανάπτυξη.

Η ανακοίνωση όμως του «**διαλόγου**» έχει και άλλο στόχο: την προσπάθεια να υπάρχει η πλήρης συναίνεση των εργαζομένων και των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των παραπάνω πολιτικών. Η συμφωνία των υπόλοιπων μνημονιακών δυνάμεων είναι ήδη εξασφαλισμένη. Η ΝΔ, δια στόματος Βαγγέλη Μεϊμαράκη, από τον Αύγουστο κιόλας την ώρα που ψηφίζόταν το τρίτο μνημόνιο το δήλωσε καθαρά: η συντηρητική αναδιάρθρωση στην παιδεία πρέπει να γίνουν με τη συμφωνία και τη συναίνεση όλων των κομμάτων που στηρίζουν τα μνημόνια. **Οι δημόσιες τοποθετήσεις τους το τελευταίο διάστημα το έχουν κάνει πράξη: σε πνεύμα απόλυτης συμφωνίας απλά συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον για τους ρυθμούς και τα μέτρα που θα παίρνονται στην παραπάνω κατεύθυνση.**

Εμείς δηλώνουμε ότι το εκπαιδευτικό κίνημα και συνολικά οι εργαζόμενοι δεν έχουν καμία θέση στο διάλογό τους. Ο διάλογός τους είναι προσχηματικός και υπονομευμένος από τα όσα έχει υπογράψει η κυβέρνηση **ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ** και σε καμία των περιπτώσεων δε θα τον νομιμοποιήσουν εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές. Θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην προχωρήσει παραπέρα το σχολείο της αγοράς και η διάλυση της δημόσιας, δωρεάν εκπαίδευσης. **Να ανατραπεί τώρα η αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης, κεφαλαίου, ΕΕ, ΔΝΤ, ESM.** Καμία αναμονή, καμιά ανακωχή με άσφαιρες διαμαρτυρίες μετά την ψήφιση των μέτρων, το Νοέμβρη, στην οποία συναινούν παλιός και νέος κυβερνητικός συνδικαλισμός και το ΠΑΜΕ.

*Κική Γιαννάτου  
Γιώτα Ιωαννίδου  
Γιώργος Γαλάνης  
Μιχάλης Μιλτσακάκης*